

Meditatie

Vervolgd of gediscrimineerd worden omdat je christen bent?

Stefanus: Hij werd gestenigd als eerste martelaar voor Christus: (Handelingen 7:59,60). **Paulus** zegt over zijn lijden: "Ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam" (Galaten 6:17).

Laten we eerlijk zijn, we worden de laatste tijd overspoeld door berichten uit Gaza, Oekraïne en Libanon. Verschrikkelijk allemaal. Ook is de bevrijding van Syrië 'hot' nieuws. Voor veel Syriërs fantastisch nieuws, maar voor alle Syriërs?

Wat een hele tijd vergeten is door de journalisten is de Christenvervolging. De organisatie Open Doors wijst al jarenlang op misstanden, waarbij christenen vervolgd worden. Het volgende stuk komt van hun website en is gelukkig de laatste tijd overgenomen door kranten en nieuwszenders.

"Vervolgd of gediscrimineerd worden omdat je christen bent? Het is voor ruim 380 miljoen christenen in de wereld realiteit. Op zondag naar de kerk kunnen, is voor hen niet vanzelfsprekend. Samenkomen met andere christenen voor bijbelstudie of in de boekwinkel een bijbel kopen evenmin. Er zijn christenen die gevangen zitten, worden gemarteld of door hun familie verbannen zijn om hun geloof in Jezus Christus. Het aantal van 380 miljoen vervolgte christenen is een duizelingwekkend groot getal. Het betekent dat wereldwijd één op de zeven christenen te maken heeft met vervolging."

Wij staan daar vaak ook niet bij stil. Wij kunnen naar de kerk en wij kunnen in Nederland nog steeds voor ons geloof uitkomen. Toch? Ik schrijf nu "toch?", omdat ik ook in Nederland soms dingen lees waaruit blijkt dat iemand in elkaar is geslagen alleen door een uiting (bijvoorbeeld door een ketting) dat hij of zij christen is. Nu moet je je eens voorstellen dat je in een land woont waar je er niet voor uit mag komen dat je christen bent. Er staat in de bijbel dat je Jezus niet mag verloothenen, maar wat doe je als het spreekwoordelijke mes op je keel wordt gezet? Ik weet eerlijk niet wat ik dan zou doen.

Jezus heeft tijdens zijn leven ook over vervolging gesproken met zijn discipelen. Jezus vertelde Zijn discipelen: "Gedenk het woord dat Ik tot u gesproken heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen" (Johannes 15:20). In de bijbel staat dat je blij moet zijn als je vervolgd wordt. De beloning volgt dan in de hemel. Wij christenen zijn het zout der aarde. Nogmaals, ik begrijp dit en als christen zijnde onderken ik dit ook, maar wat als je

onderdrukt wordt? Wat als je in een land woont, dat christenen vervolgt? Wat als je op straat wordt aangevallen, omdat je een kruisje om je nek draagt? Ik begon ook met de bevrijding van Syrië. Alles komt goed zegt de nieuwe leider, maar de christenen in Syrië zijn hier nog niet gerust op. Eén ding mogen we wel geloven. God is liefde. Hij heeft dit meerdere keren in de bijbel aan de mensen laten zien. Hij heeft zelfs zijn enig geboren zoon Jezus naar de aarde gestuurd om onze zonde te dragen, zodat wij bij God kunnen zijn. Wat ik dus wil zeggen is dat we trots mogen zijn dat wij christenen zijn en daarvoor uit mogen komen!

Sander de Koning

Vieren & Aanbidden

Kerkdiensten

ZONDAG **02 februari**

10.00 uur ds. B. Schoone uit Poeldijk
collecte: 1. Eredienst 2. Diaconaal Quotum

ZONDAG **09 februari**

10.00 uur ds. D. van Duijvenbode
collecte: 1. Orgelfonds 2. De Hezenberg

ZONDAG **16 februari**

10.00 uur ds. D. van Duijvenbode
collecte: 1. Westlandse 'Tien' 2. Pastoraat

Heilig Avondmaal

ZONDAG **23 februari**

10.00 uur ds. D. van Duijvenbode
collecte: 1. Onderhoud gebouwen 2. Diaconie

ZONDAG **02 maart**

10.00 uur ds. D. van Duijvenbode
collecte: 1. Pastoraat 2. KiA: Binnenlandse Hulp

Biddag voor Gewas en Arbeid

Aanvullende informatie

1. Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
2. Graag aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.
3. Autodienst: Voor kerkbezoek kunt u, op werkdagen ná 19.00 uur, bellen met Catty Hamer, tel. 06-47145060. Berichten voor de zondagsbrief (voorzien van naam en telefoonnummer) wekelijks op donderdagavond vóór 19.00 uur naar dezondagsbrief@pghvh.nl of inleveren op het volgende adres:

02 febr Mevr. A.R. Bos,

09 febr Dhr. D.J. Stammes,

16 febr Dhr. H. Haisma,

23 febr Dhr. P. van Dijk,

02 mrt Dhr. D.J. Stammes,

06 – 22 49 06 18

Bij de diensten

Op zondag 2 februari gaat voor ds. Bart Schoone, ons welbekend en vertrouwd. Op zondag 9 februari is het thema “de markt van vrije genade”. Die preek is door de gebedsweek uitgesteld. Op zondag 16 februari vieren we het Avondmaal onder de noemer: “leven na het Avondmaal”. Op zondag 23 februari is er een bijzondere dienst met de band L.Y.F., die vorig jaar zong op Hemelvaartsdag in onze kerk. We wensen elkaar goede en gezegende diensten! Het is een dienst met veel mooie liederen. Bekende liederen, die je zo mee zingt. Ook wat nieuwe liederen die de band introduceert. Het is een laagdrempelige dienst. Ook zeker iets voor jongeren en mensen die wat verder van de kerk afstaan. Breng gerust iemand mee. Ik hoop zelf de verbindende teksten te spreken. Het thema is: Leef je geloof!

ds. Dirk van Duijvenbode



Pastoraat & Gemeenschap

Pastoraal Team

(Bankrekening NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse Gemeente HvH)

Nieuws vanuit het pastoraal team

“Hoe is het, druk zeker?”

Hoe gaat het met je? Dat is een vraag die we regelmatig aan elkaar stellen. Grote kans dat je als antwoord terug krijgt: “Goed, maar ik ben wel druk.” En dat is niet gek. We leven ook in een drukke, onrustige tijd. Druk op het werk, druk met school, druk met het gezin en soms ook druk met de kerk. En dan moeten we natuurlijk ook nog “ontspannen”. Iedereen heeft meerdere hobby’s buiten de deur, we hebben eigenlijk altijd wel wat te doen. En als er dan even een moment niks is, dan is daar altijd nog de smartphone. En zo weet je een moment van rust toch weer in te vullen met het checken van de sociale media of het bijhouden van het laatste nieuws. Als je zelf niet druk bent dan heb je er soms wel last van dat anderen druk zijn. Regelmatig hoor ik tijdens een huisbezoek dat mensen hun kinderen niet zo vaak zien, maar ja die hebben het ook zo druk. Vaak voelen mensen zich ook bezwaard om een huisbezoek aan te vragen, want ja de dominee en het Pastorale Team hebben het al zo druk. Van het woord “druk” hou ik niet zo, het voelt ongemakkelijk als mensen zeggen: “jullie zullen wel druk zijn”. Het is eerder een kwestie van keuzes maken en prioriteiten stellen, maar in alle gevallen is er altijd tijd voor onze gemeenteleden.

Laatst liep ik op zondagmorgen met iemand op naar de kerk. Ze zei: “Zo, ik ga heerlijk een uurtje uitrusten in de kerk, ik loop de hele week al te rennen en te vliegen”. Ja, soms is de rust in het dagelijks leven ver te zoeken en waar haal je dan je rust vandaan? Echte rust is te vinden bij God, in de rust ontstaat ruimte. Ruimte om er te zijn voor een ander. Ruimte om een goede betrokken ouder te zijn. Ruimte om er te zijn voor onze ouders, als ze ouder worden en onze aandacht en zorg nodig hebben. In deze tijd van druk, druk, is rust uitstralen en de tijd voor iemand hebben misschien wel het belangrijkste getuigenis van God’s vrede dat we kunnen laten zien.

namens het Pastoraal Team, Wil van Eendenburg.

Dank

Van de kinderen van mevr. Ruigrok-Huisman, die vorig jaar augustus overleden is, ontving ik een mooie mail met daarin dankwoorden richting het Pastorale Team voor de begeleiding van mevrouw. Maar ook met de mededeling dat er vanuit de nalatenschap een geldbedrag van € 1000,- naar “de kerk” wordt overgemaakt met als doel “Beeld en geluid”. Dit omdat mevr. Ruigrok zelf door haar hoge leeftijd én gehoorproblemen toch door de uitzendingen verbonden kon blijven met de

gemeente en de zondagse diensten kon blijven volgen. De hoop werd in de mail uitgesproken dat, door overmaking van dit bedrag, de vele kerkvrienden en vriendinnen van wijlen mevr. Ruijgrok ook nog lange tijd kunnen “genieten” van kwalitatief goede zondagse uitzendingen van de diensten. We zijn hier heel dankbaar voor!

Erik van den Berg-Kerssies

Pastoraat

Er is nog steeds veel zorg over de vele zieken in de gemeente. Daarnaast is er aandacht voor overlijden en de nazorg van de sterfgevallen onder ons. De ouderen blijven ook op mijn lijstje staan. Wilt u iets doorgeven dan kunt u contact opnemen met Erik van den Berg, coördinator van ons pastorale team.

ds. Dirk van Duijnenbode

In Memoriam

Zacht en kalm

Op maandag 20 januari is in vrede ontslapen de heer Jan de Jong. De laatste weken verbleef hij in het Bertus Bliekhuis. Hij woonde met veel genoegen met zijn vrouw Nel in de Atlas, een prachtig plekje met een mooi uitzicht. Jan de Jong mocht de leeftijd van 87 jaar bereiken.

Hij had een teer en zachtmoedig karakter. Altijd een glimlach op zijn gezicht en vriendelijke, sprekende ogen. De eerste tijd van zijn leven was niet makkelijk. Als binnenvaartskind verloor hij op jonge leeftijd zijn vader. Hij was alleen aanwezig bij het sterven en dat heeft hem zeer aangegrepen. Het ging een leven lang met hem mee.

Vele jaren was Jan de trouwe echtgenoot van Nel en wat hebben ze het samen goed gehad. Ze hebben veel meegemaakt en ze waren elkaar tot steun in moeilijke tijden. Hij was een echte vader voor zijn gezin met alle zorgzaamheid voor hen allen. Hij was trots op zijn kleinkinderen en de blijdschap over de geboorte van hun achterkleinkind was bij deze groot- en overgroot ouders heel groot. Het verlies van hun kleinzoon Jan-Paul heeft een diep spoor getrokken. Wat hebben ze daar veel verdriet over gehad. Ze hebben het in geloof en gebed proberen te verwerken. Jan de Jong was een trouw kerkganger. Hij ging graag naar de kerk. Kind aan huis in Gods huis. Zelfs in de laatste week sprak hij er nog over dat hij naar de kerk wilde.

Het geloof was voor Jan een leven met God. Hij kende veel psalmen en gezangen en in zijn laatste dagen getuigde hij ervan en sprak ze een voor een hardop mee.

De laatste maanden ging zijn gezondheid snel achteruit. Doktersbezoek, ziekenhuis opname. Eerst wilde hij nog graag, maar zijn krachten werden minder en zijn situatie ging steeds achteruit. Toen hij meer zorg nodig bleek te hebben, is hij vanuit het ziekenhuis opgenomen in het Bertus Bliekhuis, in de hoop dat hij sterker zou worden en zou herstellen. Toen liep alles toch anders. Zijn verlangen naar de hemel en het Vaderhuis werden steeds groter. Een man van veel gebed zocht God en worstelde. Toen hebben we samen met zijn gezin voor hem gebeden en hem de handen opgelegd, waarop hij de zegen voor de laatste reis ontving. Zijn wens is vervuld en we mogen zeggen: gij zijt verlost, God heeft u welgedaan. Zijn uitvaart en begrafenis vonden plaats op dinsdag 28 januari.

Het adres van Nel is: Johan Mauritsstraat 60.

ds. Dirk van Duijvenbode

Bedankt

Lieve mensen, de diensten volgen in het ziekenhuis was fijn, maar weer echt naar de kerk na een maand ziekenhuis was ook heel fijn! Fijn ook om iedereen te zien!

Net zo fijn is het om weer thuis te zijn. Het is nog een spannende tijd vanwege de scan en de uitslag. Maar ik voel me nog steeds erg gedragen en gesteund; de kaarten en appjes blijven komen, net zo fijn als mensen die voor mij/ons bidden.

Allemaal heel hartelijk dank voor jullie betrokkenheid, het geeft me moed en kracht!

lieve groet, Jolanda Schaap

KVDSoos

Afgelopen 7 januari hebben we als start voor het nieuwe jaar een uitgebreide high tea georganiseerd die heel goed bezocht werd. Veel mensen lieten zich in een gezellige sfeer de hartige en zoete lekkernijen goed smaken.

Intussen komt de volgende activiteit er alweer aan. **Dinsdagmiddag 4 februari** komt de heer Gertjan Pellikaan uit Maasdijk ons veel vertellen over het reddingswezen van 's-Gravenzande. Hij neemt ook zijn laptop mee en kunnen we ongetwijfeld mooie beelden en interessante verhalen tegemoet zien. We beginnen **om 14.00 uur** en het zal ongeveer om 16.00 uur afgelopen zijn. Uw vriend/vriendin of buurman/vrouw is ook van harte welkom.

namens de commissie, Ennie [REDACTED] 0

Diaconaat

Diaconie

(NL 95 RABO 0373 7377 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoek van Holland)

Givt

Scan de code:



Verantwoording collecten en giften

Collecten:

22-12-2024	Diaconie	€ 113,10
24-12-2024	Plaatselijke hulp	€ 195,55
25-12-2024	KiA – Kinderen in de knel	€ 167,23
29-12-2024	See You	€ 120,60
31-12-2024	Diaconie	€ 69,00
05-01-2025	Kerkomroep	€ 135,85
12-01-2025	Plaatselijke hulp	€ 87,20

Givt:

Ontvangen via Givt over de periode 15-12-2024 t/m 05-01-2025 een bedrag van € 544,39 voor de diverse collecten.

Giften:

Via de Bank ontving de Diaconie een bedrag van € 150,00

Alle gevers hartelijk dank.

Dick-Jan Stammes

Oproepje

Heeft u ook zo'n plezier in Diamond Painting? Meestal blijven er nog veel steentjes over als het kunstwerk af is en wat doet u daar dan mee? Voor een aantal cliënten en bezoekers van de Voedselbank en de Inloop willen wij vragen of zij de overgebleven steentjes mogen hebben. Zij kunnen die goed gebruiken!

U kunt ze afgeven bij Marianne Kranenburg, of bij een diaken.

Marianne Kranenburg

DE punten

Veel mensen vragen zich af of de spaaractie van Douwe Egbertspunten gestopt is nu de Blokker winkels dicht zijn. Maar nee, u kunt gewoon doorsparen, ze blijven waardevol. DE is bezig om een ander inleverpunt te zoeken. Hopelijk kunnen we over niet al te lange tijd weer gratis koffie voor de ingeleverde punten halen, voor de Hoekse cliënten van de Voedselbank. Ook de Perla (AH) punten blijven van harte welkom! U kunt ze inleveren bij Marianne Kranenburg, of bij een diaken.

Marianne Kranenburg

Kerkbeheer

Kerkrentmeesters

(Bankrekening NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse gemeente HvH)

(Girorekening NL23 RABO 0373 7439 39 t.n.v. Prot. gem. HvH, inzake collectebonnen)

Givt

Scan de code:



Verantwoording collectes en giften

Collectes:	via givt	in de kerk
15-12-2024 eredienst	€ 55,12	€ 126,00
22-12-2024 orgelfonds	€ 98,31	€ 131,15
24-12-2024 pastoraat	€ 53,81	€ 280,79
25-12-2024 onderhoud gebouwen	€ 123,34	€ 211,36
29-12-2024 lokaal jeugdwerk	€ 75,64	€ 127,85
31-12-2024 Raad van kerken	€ 22,83	€ 56,70
05-01-2025 st.Johanna De Inloop	€ 129,41	€ 119,55
12-01-2025 pastoraat	-----	€ 88,25

Daarnaast werd door overmaking op de bankrekening nog € 79,-- gegeven voor de diverse collectes.

Giften:

In de laatste weken van 2024 werden we regelmatig verrast met een gift, en wel een gift voor het schilderwerk van € 50,--; een gift van € 250,-- , een gift van € 500,-- en een gift van € 40,--, alle zonder specifiek doel en een gift van € 100,-- voor de koffiepot.

Ook Hallo Gefeliciteerd werd niet vergeten. Voor dat doel werd in totaal € 172,50 overgemaakt.

Weer een mooi rijtje met goede gaven.

Hartelijk dank voor uw aandeel in deze.

Martha van der Hout

Kerkbalans 2024.

Nog één keer.

We hebben de begrote honderdduizend gehaald.(€ 101.182,97).

Dat geeft een goed gevoel, dat we dit weer voor elkaar hebben gekregen. We zijn daar heel dankbaar voor.

namens de commissie geldwerving, Martha van der Hout.

Kerkbalans 2025.

Het was niet de bedoeling dat ik een stukje zou schrijven over deze actie. Daarover leest u meer in deze editie, maar toch even. Vanzelfsprekend wil je dat, wat je doet,

zo goed mogelijk doen en je kunt het niet uitstaan als het fout gaat en niet achter de oorzaak kunt komen. Je verstuurt e-mails om de papieren werkzaamheden te vereenvoudigen, er op vertrouwend dat zo'n mail ook aankomt. Helaas, naar is gebleken, is dat niet altijd het geval. De mail van vrijdag 10 januari gaf al aan dat er foute of geblokkeerde adressen in ons bestand staan, een stuk of 10. Maar de mails van maandag 13 januari met de link naar het toezeggingsformulier is een ander verhaal. Daarvan kreeg ik de melding dat er zeker 50 niet zijn afgeleverd. Hoe dat kan is voor mij een raadsel, maar ik heb wel een oplossing: Laat mij via de mail (**martha@pghvh.nl**) weten wat uw toezegging is, dan vul ik het formulier voor u in. Ik heb dan meteen uw e-mailadres. Een kopie van dat formulier komt dan automatisch in uw mailbox. (Bij mij tussen de ongewenste e-mails). Ik hoop dat we er zo samen uit komen.

Martha van der Hout.

Het kan nog! Deelnemen aan Actie Kerkbalans 2025

Je bent lid of voel je verbonden met onze Protestantse gemeente Hoek van Holland. Die wederkerigheid brengt al dan niet gevoelde verplichtingen met zich mee. Vandaar ook ons motto: **“Onze gemeente, onze zorg blijvend waard”** Of je nu digitaal of via onze vrijwillige lopers bent benaderd of wellicht daarbij tussen wal en schip bent gevallen. Het gaat om het meedoen, uiteraard naar gelang van je financiële mogelijkheden. Wellicht was je niet thuis, met vakantie of anderszins niet aanwezig toen gepoogd werd om je te benaderen. Geen nood. Met eigen initiatief kan de zaak alsnog goed komen. Kijk nog even in je mail van rond 13 januari 2025 of bij de nog niet afgedane post.

Na die eerste actie kan je alsnog het toezeggingsformulier invullen en toesturen, via de mail naar: **martha@pghvh.nl** of deponeren in de brievenbus van de Dorpskerk in de Kleine Schoolstraat 9B. Per post kan natuurlijk ook. Protestantse gemeente HvH, Kleine Schoolstraat 9B, 3151 AD, Hoek van Holland. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij Carolien de Zeeuw, telefoon: [REDACTED]. Wilt u een bedrag overmaken, dat kan op bankrekeningnummer **NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v Protestantse gemeente HvH o.v.v. Kerkbalans 2025.**

Waar gaat het allemaal om, een gemeenschap, een huis, een plek voor velen, die je niet kwijt wilt. Mensen, die naar je omzien, waar je terecht kunt in goede en slechte dagen. Met een woord dat inspireert, een arm om je heen. Met een lach of traan bij preek of cultureel evenement. Met oog voor de wereld. De medemens, om zich daarvoor concreet in te zetten. Dat alles moet natuurlijk blijven. Daar wil je voor

gaan! Onvoorstelbaar dat dat alles zou verdwijnen. Daar hebben we wel hulp bij nodig. **Vandaar de actie Kerkbalans 2025.** Dat alles, omdat we weet hebben van wat God voor ons en de wereld betekent. Helpt ook u mee, de opbrengst – we hebben minimaal € 100.000,00 nodig – te halen, die natuurlijk zorgvuldig wordt besteed en verantwoord.

We hopen dat u – wanneer u al eerder bijdroeg - uw bijdrage van vorig jaar gestand kan doen. Is uw inkomen inmiddels gestegen, dan kan het wellicht wat meer zijn (inflatie). Evenzeer hebben we begrip voor een dalende bijdrage bij een lager inkomen. Helaas hebben we een dalend ledental, dat vraagt om een extra inspaning. Gelukkig zijn er ook inkomende leden, die naar we hopen ook gaan bijdragen. Dankzij uw bijdrage laat u blijken dat onze gemeente mede uw zorg is.

namens de commissie geldwerving, Jan Ramondt

Ledenadministratie

Mutaties ledenadministratie tot 22 januari 2025

Overleden:

02-01-2025 Mevr. T. Kleijn-Harteveld, [redacted]
06-01-2025 Mevr. J. Huis-van Nieuwkerk [redacted]
20-01-2024 Dhr. J. de Jong, [redacted]

Nieuw ingekomen:

Sander en Jo-en den Heijer, [redacted]
Mevr. J.E. van Staalduinen [redacted]

Overgeschreven:

Dhr. L.A. Hilligehekken van [redacted]
[redacted]
Marie Wesstein [redacted]

Uitgeschreven:

Familie M.C. Dijkshoorn [redacted]

met hartelijke groet, Willem van den Berg-Kerssies email: wbergkerssies@gmail.com

Vanuit de kerkenraad

Vergadering kerkenraad op 10 december 2024

Aanwezig: Rien den Harder, Leen v.d. Houwen, Jan de Wit, Wil van Eendenburg, Jolanda Ligthart, Ineke Verdonk, Ds. Dirk van Duijvenbode, Coby v.d. Gaag, Carolien de Zeeuw en Trudi Potters

Afwezig m.k: Nelly de Koning

1. Opening: Leen opent de vergadering met het lezen van Luc.1:26 t/m 38 en gebed.

2. Ingekomen stukken: reeds verdeeld

3. Notulen 12-11-2024: worden goedgekeurd. N.a.v. financiële bijdrage voor de Inloop:

- a. Er zal t.z.t. een collecte worden gehouden
- b. Kaarten gemaakt door de Inloop kunnen te koop worden aangeboden tijdens de boekverkoop (overleg met Narda van Eijk)

4. Erediensten:

- a. Terugblik 24 nov. (LZKJ) was een goede dienst; bezocht door veel nabestaanden.
- b. Dienst met ds.Verweij uit 's-Gravenzande was soms minder goed te verstaan (soms hard dan weer zacht)
- c. Komende diensten: 22 dec.: Kerstzangdienst met korte overdenkingen tussen de liederen door.

5. Pastoraat: geen

6. Predikant: Laatste weken meerdere begrafenissen, dus ook veel nazorg.

7. Diaconie: Bewoners BB-huis krijgen met Kerst iets lekkers bij de koffie: later dit jaar nogmaals een traktatie.

8. Kerkbeheer:

- a. Heilige Huisjes: subsidie vanuit gem. R'dam is nog niet rond. H.v.Holland wordt door hen gezien als wijk van de stad.
- b. Stichting "Vrienden Dorpskerk" in oprichting door Wim van Leeuwen en Jan Ramondt. Dat zal subsidiemogelijkheden voor evenementen makkelijker maken. De opbrengsten zijn voor onderhoud van de kerk.

9. Kerkenraad/Moderamen:

- a. Bevestiging Scriba (Ineke Verdonk op 5 -1-2025) Deze mededeling moet enkele malen worden afgekondigd. (2 maal schriftelijk en 2 maal mondeling)
- b. Jan de Wit neemt geen afscheid en blijft voorlopig wèl ouderling.

c. Controleren Beleidsplan: Alle geledingen zullen hun eigen bijdrage bekijken en - zo nodig – aanvullen/verbeteren. Inleveren uiterlijk 28 febr. zodat Jan en Leen het geheel kunnen beoordelen.

10.Communicatie: Samenloop: a. Notulen 12 nov., b. Inleiding ds.Dirk, c. Bevestiging Ineke, c. Stukje over Vrijwillige bijdrage, d. Rien kan febr./maart geen dienst doen i.v.m. operatie voet.

11.Rondvraag: geen

12.Sluiting: Jolanda sluit de vergadering met gebed.

Ineke Verdonk, scriba

Tijdelijke afwezigheid Joris Braster op orgel

(redactie: op verzoek van de voorzitter heeft Joris onderstaand stukje geschreven)

De afgelopen tijd heb ik veel diensten mogen begeleiden op het orgel. Ondanks dat ik dit met veel plezier doe, is dit niet waar ik voor ben opgeleid. In 2023 ben ik afgestudeerd van de opleiding “Muziektheater” op het conservatorium van Rotterdam. Hier word je opgeleid tot “vocal performer”: een uitvoerende professional, die muziek, zang, spel en dans samenbrengt in een theatrale setting. Afgelopen zomer heb ik auditie gedaan voor de musical “Elisabeth” en hiervoor ben ik aangenomen. Dat betekent dat ik vanaf eind januari ga repeteren en vanaf maart door heel het land tour in deze voorstelling. Ik moet hierin verschillende rollen uit het ensemble kennen en ben de vaste understudy van een van de hoofdrollen. Helaas is het repetitie- en speelschema dusdanig druk dat ik, tot in ieder geval oktober, geen diensten meer kan begeleiden. Ik ben heel blij met deze kans, omdat dit uiteindelijk is waar ik voor ben opgeleid en wat ik het leukst vind om te doen. Dat betekent echter niet dat ik het orgelspelen niet ga missen. Ik hoop dan ook, zodra mijn agenda dat weer toelaat, weer achter het orgel te kunnen kruipen.

Joris Braster

Communicatie

Kerkomroep

(kerkomroep@pghvh.nl)

Van de Regietafel

Lieve, beste mensen, ontzettend bedankt voor de gift van € 500,00 die wij als Regietafel mochten ontvangen!!! Geweldig, nogmaals heel hartelijk dank!

namens de Regietafel, Hans Deijl

Uitbreiding redacties Zondagsbrief en Samenloop

Vanaf 3 februari moet noodzakelijkerwijs weer een redactielid van de Zondagsbrief zich terugtrekken. Dit betekent dat vanaf dat moment hiervoor nog maar drie mensen over blijven, terwijl voorheen er zelfs 5 mensen beschikbaar waren. Eén van deze drie verzorgt daarnaast wekelijks het drukwerk en brengt deze naar de vrijwilligers van de Zondagsbrief ter verspreiding. De overige twee redactieleden verzorgen maandelijks ook de Samenloop waarvoor in het verleden ook meerdere personen beschikbaar waren. Zowel de redactie van de Samenloop als die van de Zondagsbrief verkeren derhalve in een minimale bezetting. Bij ziekte, vakanties of andere afwezigheid, kan de uitgave van beide informatievoorzieningen onder druk komen te staan. Om continuering veilig te stellen, hebben beide redacties daarom dringend versterking nodig. Helaas is tot nu toe nog niemand bereid gevonden in één van de redacties plaats te nemen. Vandaar deze dringende oproep aan gemeentelieden wie één keer in de 4 weken op donderdagavond de Zondagsbrief kan en wil verzorgen en/of wie één keer in de 2 maanden de Samenloop mee kan vormgeven. Voor reacties en/of informatie kunt u terecht bij de heer P. van Dijk, eindredacteur Samenloop, 06 – 22 49 06 18, e-mailadres

namens beide redacties, Hans Haisma

Vorming & Toerusting

Vandaag lezen wij

Februari 2025

za.	1	2 Kronieken 4,11–5,1
zo.	2	Lucas 4,1-13
ma.	3	Lucas 4,14-30
di.	4	Lucas 4,31-44
wo.	5	Lucas 5,1-11

do.	6	Lucas 5,12-16
vr.	7	Lucas 5,17-26
za.	8	Lucas 5,27-39
zo.	9	Lucas 6,1-11
ma.	10	2 Kronieken 5,2-14
di.	11	2 Kronieken 6,1-11
wo.	12	2 Kronieken 6,12-21
do.	13	2 Kronieken 6,22-31
vr.	14	2 Kronieken 6,32-42
za.	15	2 Kronieken 7,1-10
zo.	16	2 Kronieken 7,11-22
ma.	17	2 Kronieken 8,1-11
di.	18	2 Kronieken 8,12-18
wo.	19	2 Kronieken 9,1-12
do.	20	2 Kronieken 9,13-31
vr.	21	Lucas 6,12-26
za.	22	Lucas 6,27-38
zo.	23	Psalm 83
ma.	24	Ester 1,1-12
di.	25	Ester 1,13-22
wo.	26	Ester 2,1-14
do.	27	Ester 2,15-23
vr.	28	Ester 3,1-11

Bijbelkring

Op **12 februari** is de eerstvolgende bijbelkring (dus weer op de 2^e woensdag in de maand). Met ds. Dirk gaan wij het hebben over psalm 130: Uit de diepte roep ik tot U, o Here. Vanaf 09.30 uur is er koffie en **om 10.00 uur** beginnen wij met deze “boetepsalm”. U bent van harte welkom. Als u nieuw bent of verhinderd graag een seintje aan Gerard Vrolijk [REDACTED] of Jan de Wit [REDACTED]

Jan de Wit

Jongerengesprekskring

Op **dinsdag 18 februari** is er weer een jongerengesprekskring. Het begint **om 20.00 uur** met thee en koffie. Het zal gaan over getuigen. Hoe draag je je geloof uit en wat

wordt er daarbij van je gevraagd. Als je belangstelling hebt, kom gerust een keer kijken, je bent erg welkom!

ds. Dirk van Duijvenbode

Leescirkel

De leescirkel komt bij elkaar op **donderdag 27 februari**. Besproken wordt het boek: "Niets is gelogen" van Sacha Bronwasser.

ds. Dirk van Duijvenbode

Overige Informatie

Agenda

februari

dinsdag	04	14.00 uur	KVDSOOS	Dorpskerk
woensdag	12	10.00 uur	Bijbelkring	Dorpskerk
dinsdag	18	20.00 uur	Jongerengespreksgroep	Dorpskerk
donderdag	27	10.15 uur	Leescirkel	Dorpskerk

De cultuuragenda van de Dorpskerk draait op volle toeren.

Na een geweldige, muzikale tribute 'Crosby, Stills, Nash, het verhaal en de muziek' op zaterdag 11 januari j.l., staat er een nieuwe voorstelling op de agenda.

Zaterdagavond 15 februari in de Dorpskerk: Het Liedjescabaretgezelschap 'Het Draait Om Mensen Nietwaar'.

Het nieuwe programma heet: Krakende wagens op drift. Dit programma gaat over de ontwikkelingen van de ouderenzorg en de actualiteit. We worden steeds ouder en blijven langer vitaal. Huisvesting, de zorg, mobiliteit, zelf beslissen, het komt allemaal langs in dit programma met de kenmerkende ingrediënten van Het Draait Om mensen Nietwaar, een lach en een traan.

Ernst de Corte met consorten.

Ook vragen wij uw aandacht voor de voorstelling van **zaterdagmiddag 8 maart** van Ernst de Corte met consorten, met liedjes van zijn vader Jules de Corte. Jules de Corte (1924 – 1996) was musicus, tekstdichter en zanger. Zeg maar: 'een singer-

songwriter' van zijn tijd. Bij het grote publiek werd hij vooral bekend door liedjes als 'Ik zou wel eens willen weten' en 'De vogels'.

Wilt u erbij zijn?

Het cabaretgezelschap brengt hun voorstelling op **zaterdagavond 15 februari om 20.00 uur**. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur. Kaarten € 10,- incl. een drankje in de pauze.

Ernst de Corte met consorten spelen **zaterdagmiddag 8 maart om 15.30 uur**. De zaal is geopend vanaf 15.00 uur. Kaarten € 12,- incl. een drankje in de pauze. Na de voorstelling zijn er heerlijke hapjes.

Op de hoge tafel bij de bar liggen flyers voor beide voorstellingen. Om uw plek te reserveren, vul het formulier in en doe deze dan in de zwarte box.

Of: Bestel uw kaarten **via www.pghoekvanholland.nl**, ga naar aankomende cultuurevenementen.

We zien u graag.

namens de Cultuurgroep, Diana van Toor

De kopij voor de maand **maart 2025** inleveren **uiterlijk woensdag 19 februari** op het e-mailadres samenloop@pghvh.nl of bij één van de redactieleden.

Bezorgers: u kunt de kerkbladen afhalen op **donderdag 27 februari** tussen 15.30 en 19.00 uur bij dhr. [REDACTED].

Boekenverkoop

Iedere 3^e zaterdag van de maand in de Dorpskerk van 10:00 tot 12:00 uur.

Belangrijke gegevens

Predikant:

ds D. van Duijvenbode, [REDACTED]
[REDACTED]

Voorzitter kerkenraad:

Dhr. L. van der Houwen, [REDACTED]
[REDACTED]

Scriba kerkenraad:

Mevr. R.M.E. Verdonk, [REDACTED]
[REDACTED]

Contactpersoon Pastoraal Team:

Dhr. E. Van den Berg-Kerssies, [REDACTED]
[REDACTED]

Voorzitter College van Kerkrentmeesters:

vacant

Secretaris College van Kerkrentmeesters:

Mevr. J. Schalkoort-Rietveld [REDACTED]
[REDACTED]

Ook voor reservering van zaalruimte

Voorzitter College van Diakenen:

Dhr. R. den Harder, [REDACTED]
[REDACTED]

Secretaris College van Diakenen:

Mevr. W. Goudriaan
[REDACTED]
[REDACTED]

Contactpersonen kerkomroep (namens College van Diakenen):

dhr. H. Deijl/dhr. G.A. Schaap, [REDACTED]
[REDACTED]

Diensten kunnen bekeken worden op ww.kerkomroep.nl

Ledenadministratie:

Dhr. W. van den Berg-Kerssies, [REDACTED]
[REDACTED]

Inloop:

Vindt plaats elke dinsdag van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur, op het kerkplein in de Dorpskerk,

Uw gift is welkom op NL 85 RBRB 0929 0348 21 t.n.v. De Inloop Stichting Johanna

Postadres Dorpskerk:

Scriba PG-HvH, Kleine Schoolstraat 9b, 3151 AD HOEK VAN HOLLAND

Oók voor geboortekaartjes en rouwkaarten

Voor actuele informatie zie internetsite: www.pghoekvanholland.nl



Gezien langs de Merwede: het staat als een paal boven water:
Alleen **JEZUS** geeft vrede.

Als gemeente willen we ook graag een *bidende* gemeente zijn. Zondags en in de gebedsgroep bidden we mét elkaar, maar we bidden natuurlijk ook vóór elkaar.

Als u graag wilt dat er voor u of voor een ander gebeden wordt, kunt u dat kenbaar maken. Daarom ligt er bij de ingang van de kerkzaal een voorbedeboek, waarin u, als u in de kerk bent een voorbede (of dankzegging) kunt aanvragen. Maar u kunt zich hiervoor ook wenden tot de predikant of tot de gebedsgroep.

