

# Meditatie

## Over de drempel

“Liever op de drempel van Gods huis...” (psalm 84:11)

Hoe kun je de overgang naar het nieuwe jaar omschrijven? Het oude jaar, 2024 is afgesloten en we gaan het nieuwe jaar, 2025 binnen. Een mooi beeld is denk ik het beeld van de drempel. Je moet de drempel nemen. Je gaat de drempel over. Je laat voetstappen achter je en er liggen voetstappen voor je. Voor de een is het nemen van die drempel een gemakkelijkerheid. Je telt je zegeningen. Je bent blij met je gezondheid. Je scoort succes. Het leven lacht je toe. Voorspoed te over. Je zou het bijzondere daarvan over het hoofd kunnen zien. Het is goed om daar wel bij stil te staan. Het voorrecht van zoveel goede dingen is geen vanzelfsprekende zaak. Het is een zegen die je ontvangt. Het vraagt om dankbaarheid en respect. Voor de ander is het nemen van die drempel een moeilijkerheid. Je hebt te maken met tegenslagen. Het zit je niet mee. Je tobt met je eigen gezondheid of de gezondheid van een van je dierbaren. Je moet problemen incasseren. Je zit vol van het waarom. Het is goed om te bedenken dat je tot nu toe gedragen bent. Ook door de diepten heen. Je hebt tot nu toe de kracht ontvangen om vol te houden. Het voelt soms wel alleen, maar uiteindelijk ben je niet alleen. Er is een verborgen Hand die je leven vasthoudt. Hoe je leven er ook uit ziet: we kunnen de drempel niet alleen nemen. Daar is het leven te groots voor. Te mooi of te moeilijk. We gaan de drempel over met God en met elkaar. Hij is de Laatste in het Oude Jaar en de Eerste in het Nieuwe jaar. Het is goed om 2024 in Zijn hand te geven en te laten. Het is goed om 2025 in Zijn hand te leggen, daar is het veilig en welbewaard. We gaan de drempel over met psalm 84 in onze harten en onze handen. We bevinden ons in goed gezelschap. Hoe lief heb ik Uw huis, o Heer! De plek waar je alles kwijt kunt aan vreugde en verdriet. Het huis is heilig, niet om de stenen, maar om de lofzangen en gebeden en woorden die daar klinken. Dicht bij het huis van God is tegelijk dicht bij het hart van God. Zijn vaderhart dat altijd klopt en vol is van liefde en warmte. De dichter van de psalm is liever op de drempel van Gods huis dan de plekken waar God niet wordt geëerd en waar men niet in Hem gelooft. Liever een moment in de kerk dan een leven lang zonder Hem. Dat is echt niet te doen. Dan sta je er alleen voor en dat trek je niet en dat red je niet. Op de drempel van Gods huis bedenk ik dat er voor iedereen een plekje is. Zelfs voor een mus en een zwaluw. Een plekje voor wie er komt met regelmaat. Maar ook plek voor wie er niet komt in onze liefde, aandacht en gebeden. Dat voelt goed en vertrouwd. Het mooie van deze drempel is dat je die niet alleen hoeft te nemen. Je staat in het geheel. Er staat een tempelkoor dat deze psalm zingt,

de kinderen van Korach. Een onkerkelijke ongelovige grootvader. Maar zijn kleinkinderen en achterkleinkinderen zingen in het koor van de kerk. Het nemen van de drempel is een zaak van de gemeente van Christus. Omdat we aan elkaar gegeven zijn. We zijn samen blij en we zijn samen verdrietig. Dat noem je nog eens delen! Er is veel te doen in de kerk. Ook in 2025. Op zondag in de kerkdienst: het hart van het gemeente-zijn. Allerlei activiteiten doordeweeks onderstrepen dat nog eens. Voor onszelf en voor onze medemens. Zo zijn Gods kinderen met elkaar echte drempelgangers! We wensen elkaar veel heil en zegen!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

## Vieren & Aanbidden

### Kerkdiensten

- ZONDAG**    **05 januari**                    **Nieuwjaarsdienst – Bevestiging ambtsdrager**  
10.00 uur                    ds. D. van Duijvenbode  
collecte: 1. Raad van Kerken    2. Kerkomroep
- ZONDAG**    **12 januari**  
10.00 uur                    mevr. R.N. Slot-Haan uit Maasland  
collecte: 1. Pastoraat    2. Plaatselijke hulp
- ZONDAG**    **19 januari**  
10.00 uur                    ds. D. van Duijvenbode  
collecte: 1. Beeld en Geluid    2. Diaconie
- ZONDAG**    **26 januari**  
10.00 uur                    ds. D. van Duijvenbode  
collecte: 1. Jeugdwerk PKN (A)    2. Hospice 'Beukenrode'
- ZONDAG**    **02 februari**  
10.00 uur                    ds. B. Schoone uit Poeldijk  
collecte: 1. Eredienst    2. Diaconaal Quotum

## Aanvullende informatie

1. Tijdens de diensten is er kinderoppas aanwezig.
2. Graag aandacht voor de zendingsbussen bij de uitgang van de kerk.
3. Autodienst: Voor kerkbezoek kunt u, op werkdagen ná 19.00 uur, bellen met Catry Hamer, tel. 386059
4. Berichten voor de zondagsbrief (voorzien van naam en telefoonnummer) wekelijks op donderdagavond vóór 19.00 uur naar [dezondagsbrief@pghvh.nl](mailto:dezondagsbrief@pghvh.nl) of inleveren op het volgende adres:

05 jan Mevr. A.R. Bos, [REDACTED]

12 jan Dhr. D.J. Stammes, [REDACTED]

19 jan Dhr. H. Haisma, [REDACTED]

26 jan Dhr. P. van Dijk, [REDACTED]

02 febr Mevr. A.R. Bos, [REDACTED]

## Bij de diensten

In de nieuwjaarsdienst van zondag 5 januari wordt Ineke Verdonk bevestigd als ouderling, zij wordt de nieuwe scriba. Het thema is: “Aan de hand van Jozua.” Op zondag 12 januari gaat ons voor Renske Slot-den Haan, ons welbekend en vertrouwd. Op zondag 19 januari is het thema: “de markt van vrije genade”. Op zondag 26 januari staan we stil bij: ‘Bidden met Daniel.’ We bidden om fijne en gezegende diensten, waarin we bekende liederen zullen zingen.

*ds. Dirk van Duijvenbode*

# Pastoraat & Gemeenschap

## Pastoraal Team

(Bankrekening NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse Gemeente HvH)

## Nieuws vanuit het pastoraal team

### Een nieuw jaar

Het nieuwe jaar is weer begonnen en het is weer even wennen aan het schrijven van 2025. We hopen dat het een gezegend jaar mag worden voor ons allemaal.

Als Pastoraal Team proberen we zoveel mogelijk contacten te leggen bij alle gemeenteleden. Maar we kunnen dit niet alleen. Omzien naar elkaar doen we met de hele gemeente. Komt u iets tegen wat onze aandacht nodig heeft, geef dit dan even aan ons door. Als contactouderling in het Pastorale Team heb ik een lijst met namen gekregen, hierbij is het dan de bedoeling dat ik 1x per 2 jaar contact leg met alle mensen op mijn lijst en de mensen vanaf 90 jaar en ouder 1x per jaar.

In de afgelopen periode heb ik al een aantal mensen gebeld en ook mogen bezoeken. Veel mensen geven aan geen behoefte te hebben aan contact, dat is ook prima. In de samenloop staat Erik van den Berg zijn telefoonnummer, zodat er altijd iemand van het Pastoraal team te bereiken is.

Bij de gesprekken komt het vaak naar voren dat onze kinderen zijn afgehaakt uit de kerk. Dit maakt ons allemaal bezorgd. Hoe zal het verder gaan, de kerken worden steeds leger. Blijven ze nog wel geloven? Hebben we het goede voorbeeld gegeven? Ik herinner me nog een predikant die zei: de kinderen kunnen God wel loslaten, maar God laat Zijn kinderen niet los. Hierbij past een mooi lied misschien met wat ouderwetse woorden, maar ik blijf het altijd een mooi troostend lied vinden.

### **Gebed voor mijn kinderen**

Ik leg de namen van mijn kinderen in Uw handen,  
graveer Gij ze daarin met onuitwisbaar schrift.  
Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden,  
ook niet als satan ze straks als de tarwe zift.  
Houdt Gij mijn kinderen vast als ik ze los moet laten,  
en laat altijd Uw kracht boven hun zwakheid staan.  
Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten,  
als zij niet in het schema van de wereld zullen gaan.  
Ik vraag U niet mijn kinderen elk verdriet te sparen,  
maar wees Gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang.  
Wil om Uws naams wil hen in Uw verbond bewaren,  
en laat ze nooit van U vervreemden nooit hun leven lang.

*namens het Pastorale team, Tonny den Harder*

### **Pastoraat**

De laatste tijd ben ik vooral bezig met het rouwpastoraat, rond de diverse uitvaarten. Het voorbereiden, in gesprek zijn en de nazorg. Ook staan de ernstig zieken bovenaan mijn lijst in deze periode. Ons trouwe pastorale team staat me bij in al het bezoekwerk. Wilt u iets doorgeven of vragen, dan kunt u terecht bij de coördinator,

ouderling Erik van den Berg - Kerssies. Steeds meer gemeenteleden weten hem daarin te vinden en dat is goed. Met dank voor uw begrip!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

## **In memoriam**

### **Fris en grijs**

Op 24 november 2024 is overleden mevrouw Coby van der Toorn-Rog. Zij verbleef de laatste jaren op de Fitis in de Kreek. Een mooi leven dat zij welbesteed heeft doorgebracht en met veel vreugde! Twee mannen met de naam Jaap hebben daar een grote bijdrage aan geleverd als haar levensgezellen: Jaap van der Toorn en Jaap Alders.

Geboren en getogen op Scheveningen nam zij het traditionele van gezag voor God en Zijn Woord mee, waarbij ze openstond voor vernieuwingen en het eigentijdse. Toen haar eerste Jaap loods werd, moesten ze verhuizen naar de Hoek. Dat was flink wennen. Zo'n twintig jaar woonden ze hier en Coby bleek makkelijk contact te maken met haar omgeving en altijd open voor nieuwe mensen. Kinderen kregen zij niet en dat vond ze heel verdrietig.

Dan verschijnt slager Jaap Alders in haar leven. Hij heeft een heel gezin. Grotere en volwassen kinderen. Dat is wel integreren en soms ook incasseren. Zij zag de kinderen en kleinkinderen als haar eigen gezin en dat deed haar heel goed. Ze heeft zelfs met de jongste, Ben, nog 7 jaar samengeleefd.

15 mooie jaren met Jaap Alders. Ze trokken er op uit en wisten er altijd iets moois van te maken. Het gezin zag haar als: Coby en als een fantastische oma.

Lang bleef ze jong en sociaal in haar doen en laten. Totdat de aftakeling kwam.

Geestelijk en lichamelijk. Ontroerend was de laatste ontmoeting. Toen ik memoreerde “de Heer is mijn herder” en “wat de toekomst brengen moge”, maakte Coby de zinnen af. Dat was haar leven en in die vrede is zij gestorven. De aula van de begraafplaats was overvol. Ze heeft veel gegeven en ze kreeg veel terug. Met een leven als een voorbeeld voor ons allen, in het navolgen van Christus!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

### **Eenzaam en stil**

In het Bertus Bliekhuis overleed op 29 november Wil Kraaijeveld- Christiaanse op de leeftijd van 92 jaar. Een bekende markante persoonlijkheid in haar omgeving en in de gemeente. Ze was sterk en gevat. Een gezonde dosis humor in allerlei gesprekken, met familie en onderweg. Ze is een echte Hoekse. Ze trouwde met

Klaas Kraaijeveld. Ze had graag een groot gezin gewild. Dat mocht helaas niet zo zijn. Toch was ze heel gelukkig met haar man Klaas en wat hebben ze samen veel ondernomen en met elkaar genoten.

Toen Klaas wegviel, viel ook haar leven grotendeels weg. Ze werd steeds meer geconfronteerd met het feit dat ze geen kinderen en ook geen kleinkinderen had. Dat was een groot gemis en het werd steeds erger. Haar neven en nichten, Aart en Lia en Frans en Emma, hebben trouw voor haar gezorgd en al het mogelijke gedaan voor tante Wil. Daar is veel respect voor en tante was er dankbaar voor.

Lang was ze vitaal en maakte met iedereen een praatje onderweg. De laatste jaren namen de lichamelijke zorgen toe. Het een na het ander volgde. Dat maakte haar leven kleiner en ze was vaak alleen. Dat eenzame gevoel was soms zo sterk, dat ze niet meer zag dat er wel degelijk familieleden naar haar omkeken.

De opname in de Bieslandhof heeft veel met haar gedaan. Thuis kon het niet meer en daar takelde ze steeds verder af. Haar wens was: terug naar Hoek van Holland. Die wens is vervuld. Een plekje in het Bertus Bliekhuis! We dachten dat ze daar misschien zou opknappen maar het tegendeel bleek waar.

Haar levenslied en lijflied was: Neem Heer mijn beide handen en leid uw kind! Daar heeft ze uit geleefd en daarop is ze gestorven. Het einde was nog een hele strijd, maar: in de hoop van het eeuwige leven!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

## **Sterk en zorgzaam**

Op 4 december is ons ontvallen Johanna Baarssen-Prins, op de leeftijd van 97 jaar. De laatste maanden verbleef zij in het Zonnehuis te Vlaardingen. Een gevleugelde uitspraak van Jo was: “ de trap naar de hemel is lang”. Het slot van haar leven was niet gemakkelijk. Voor haarzelf niet en voor haar gezin ziet. Trouw en vol liefde stonden de kinderen en kleinkinderen om haar heen. Kleindochter Amber heeft een heel offer gebracht om oma zo goed mogelijk bij te staan en te steunen.

Jo was een vrouw met karakter en een duidelijke mening. Ze was niet altijd gemakkelijk voor zichzelf en daarmee ook niet voor anderen. Ze was zelfstandig en temperamentvol. Een dame die als een lady de kerk binnenwandelde met haar dochters.

In 1979 verloor ze haar man Tiemen. Een hele klap. Toch lukte het haar om het leven weer op te pakken en op te bouwen. Ze had veel vriendinnen en was trouw in alle contacten, tot het laatste toe. Wat heeft ze vaak koffie geschonken in het Bertus Bliekhuis en toen ze zelf al oud was bezocht ze nog bejaarden voor de kerk! Als tuindersdochter wist ze immers van aanpakken.

Ze was een zorgzame moeder die ook soms streng kon zijn. Ze was vooral van het doorgaan en niet teveel over allerlei gevoelens praten. Als oma was ze zeer betrokken bij haar kleinkinderen. Verkleedpartijen en hutten bouwen in de tuin. Het kon allemaal en het was gezellig.

Jo heeft heel wat reizen gemaakt. Oostenrijk stond hoog in het vaandel, zowel in de zomer als in de winter. In principe was ze een echt zomermens. Ze hield van zingen en zeker ook van musicals. In haar route lag 's- Gravenzande wat dichterbij dan Spijkenisse, in de kring van gezin en familie.

Jo was een ontwikkeld mens. Ze las de krant uitgebreid en bleef bij in het wereldnieuws en had daar ook een mening over. Een nuchter en weldenkend mens. Haar tuin was haar alles. Groot en mooi. Goed en precies onderhouden. Ze vond het heerlijk en zat er graag. Daar moest iedereen van mee genieten! Toen ze de tuin niet meer zelf kon bijhouden, veranderde er veel. De jaren klommen en de gebreken namen toe. Het viel haar zwaar dat te aanvaarden en steeds meer los te moeten laten. Het zou een lang afscheid worden. Haar geloof was standvastig. Meegekregen uit haar jeugd en bewaard door haar leven. Het steentje met: God is mijn Rots en het schilderij: de Heer is mijn Herder. Dat ging mee. Een leven lang en over de grens. In het vooruitzicht van de lichtstad met de paarden poorten. Haar diepste verlangen is nu vervuld: daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn liefdesstem!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

## **Bedankt**

Hartelijk dank voor de vele wensen en kaarten voor mijn 90e verjaardag. Ik hoop dat mijn gezondheid mij nog meerdere jaren zal geven.

*de groeten van Juur de Vlieger*

## **Jubilea**

In januari is er 1 echtpaar dat hun huwelijksjubileum viert, het gaat om dhr. en mevr. Domingos, De Mareestraat 3, 3151NA, zij zijn op 29 januari 50 jaar getrouwd. Namens de protestantse gemeente een fijne dag toegewenst.

*Sandra van der Meide*

## **KVDSOOS**

**Dinsdag 7 januari 2025** willen wij weer samen komen om elkaar een gelukkig nieuwjaar te wensen. Dat doen we in de kapelzaal in de Dorpskerk. De aanvang is **14.00 uur** tot ongeveer **16.00 uur**. We organiseren dan een high tea, niet alleen met

veel zoete lekkernijen maar ook heerlijke sanwiches met hartig beleg, dus van te voren niet teveel eten. Behalve thee is er voor de liefhebbers ook koffie. Wij vragen van u een bijdrage van € 5,- en wilt u zich svp wél aanmelden als u wilt komen? Wij rekenen er op dat we veel mensen kunnen begroeten.

*namens de commissie, Enni tel 06- 22871834 en Narda tel 06-30865650*

# Diaconaat

## Diaconie

(NL 95 RABO 0373 7377 93 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hoek van Holland)

## Givt

Scan de code:



## Verantwoording collecten en giften

### Collecten:

17-11-2024	Aleh: zorg voor het gehandicapte kind	€ 118,15
24-11-2024	Hospice Beukenrode	€ 297,65
01-12-2024	KiA – Werelddiaconaat Moldavië	€ 106,97
08-12-2024	Streekverband “De Tien”	€ 149,10
15-12-2024	Kerkomroep	€ 118,10
20-11-2024	Plaatselijke hulp	€ 52,50
18-12-2024	Bloemendienst (busje kerkplein)	€ 21,80
18-12-2024	Voedselmand Pl. hulp (busje kerkplein)	€ 26,50
18-12-2024	Zendingsbussen kerkzaal	€ 548,09

### Givt:

Ontvangen via Givt over de periode 03-11-2024 t/m 07-12-2024 een bedrag van € 488,93 voor de diverse collecten.



**Giften:**

Via de Bank ontving de Diaconie een bedrag van € 490,00  
(voor de Voedselbank € 250,00 en voor de diverse collecten € 240,00)

**Enveloppen:**

Via mevr. M. Kranenburg een gift van N.N. voor de Plaatselijke hulp € 50,00

Alle gevers hartelijk dank.

*Dick-Jan Stammes*

## Jeugd & Jongerenpastoraat

**Jongerengesprekskring**

Op **dinsdag 21 januari** hoopt de jongerengesprekskring bijeen te komen. Het begint **om 20.00 uur** in de Dorpskerk. Thee en koffie staan voor je klaar. Het gespreksonderwerp is deze keer: Bidden. Vragen stellen, antwoorden zoeken en ervaringen delen. Als jij belangstelling hebt, dan ben je van harte welkom!

*ds. Dirk van Duijvenbode*

## Kerkbeheer

**Kerkrentmeesters**

(Bankrekening NL55 RABO 0373 7227 02 t.n.v. Protestantse gemeente HvH)

(Girorekening NL23 RABO 0373 7439 39 t.n.v. Prot. gem. HvH, inzake collectebonnen)

## Givt

Scan de code:



## Verantwoording collectes en giften

Collectes:		via givt	in de kerk
10-11-2024	toren	€ 60,75	€ 146,75
17-11-2024	beeld en geluid	€ 57,95	€ 113,00
24-11-2024	pastoraat	€ 96,15	€ 237,38
01-12-2024	jeugdwerk	€ 68,60	€ 132,20
08-12-2024	pastoraat	€ 76,58	€ 150,40
15-12-2024	eredienst	----,----	€ 126,00

In de afgelopen maand werd voor de diverse collectes in totaal € 69,-- overgemaakt.

### Giften:

Ook deze maand mochten we via de bank bedragen ontvangen met omschrijving Hallo Gefeliciteerd en wel in totaal € 169,--. Bovendien werden er via de bank giften overgemaakt van resp. € 175,-- voor de predikantsplaats, € 10,-- , € 50,-- en nogmaals € 50,-- en € 500,-- zonder nadere omschrijving en € 500,-- voor de regie. Bovendien in contanten nog €10,-- voor het pastoraat via W. v. Eendenburg.

Hartelijk dank voor uw aandeel in deze.

*Martha v.d. Hout*

### Kerkbalans 2024

Nog één keer de tussenstand van kerkbalans 2024.

Van de toegezegde € 98.810,64 is nu 97% binnen. Gelukkig werden als niet toegezegde bedragen in totaal € 3.611,-- overgemaakt, zodat nu het eindbedrag staat op € 99.351,91. Niet de begrote honderdduizend, maar het scheelt niet veel.

We zijn daar heel dankbaar voor.

*Martha v.d.Hout*

## Onze gemeente, onze zorg blijvend waard

Een gemeenschap, een huis, een plek voor velen, die je niet kwijt wilt. Mensen, die naar je omzien, waar je terecht kunt in goede en slechte dagen. Met een woord dat inspireert, een arm om je heen. Met een lach of traan bij preek of cultureel evenement. Met oog voor de wereld. De medemens, om zich daarvoor concreet in te zetten. Dat alles moet natuurlijk blijven. Daar wil je voor gaan!

Onvoorstelbaar dat dat alles zou verdwijnen. Daar hebben we wel hulp bij nodig. Vandaar de actie **Kerkbalans 2025**. Dat alles omdat we weet hebben van wat God voor ons en de wereld betekent.

Uw betrokkenheid in de afgelopen jaren geeft ons ook de vrijmoedigheid om ook in 2025 een beroep op uw steun te doen. In bovengenoemd perspectief betekent Kerkbalans 2025 dat je als kerklid ook materieel bijdraagt aan de gemeenschap van de Kerk als instrument van de Heer in onze wereld.

In 2025 wordt de opbrengst van Kerkbalans wederom besteed aan:

- Pastorale zorg, u kunt een beroep doen op de eigen predikant;
- Diensten en vieringen: Iedere zondag, maar ook voor trouw en rouw;
- Kinder- en Jeugdwerk: Kindernevendienst en Kliederkerk, catechese enz.
- Ouderencontact, activiteiten rondom studie, gebed en meditatie;
- Bijeenkomsten en gesprekken rond thema's enz.
- Onderhoud, kosten van verlichting en verwarming

Kortom, de opbrengst – we hebben minimaal **€ 100.000,00** nodig - wordt zorgvuldig besteed en verantwoord.

We hopen dat u – wanneer u al eerder bijdroeg - uw bijdrage van vorig jaar gestand kan doen. Is uw inkomen inmiddels gestegen, dan kan het wellicht wat meer zijn (inflatie). Evenzeer hebben we begrip voor een dalende bijdrage bij een lager inkomen. Helaas hebben we een dalend ledental, dat vraagt om een extra inspanning. Gelukkig zijn er ook inkomende leden, die naar we hopen gaan bijdragen.

Via de mail of brief wordt u in januari van dit jaar benaderd voor **Kerkbalans 2025**. Voor hulp bij het invullen is één telefoontje voldoende en wel naar Carolien de Zeeuw, telefoon 06.28.54.74.10.

Dankzij uw bijdrage laat u blijken dat onze gemeente mede uw zorg is.

*namens de commissie geldwerving, Jan Ramondt*

# Ledenadministratie

## Mutaties ledenadministratie tot 23 december 2024

### Overleden:

24-11-2024 mevr. J. van der Toorn-Rog, [REDACTED]

29-11-2024 mevr. W. Kraaijeveld-Christiaanse, [REDACTED]

04-12-2024 mevr. J. Baarssen-Prins, [REDACTED]

### Verhuisd binnen de gemeente:

Dhr. J. de Jong [REDACTED]

*met hartelijke groet, Willem van den Berg-Kerssies email: wbergkerssies@gmail.com*

## Vanuit de kerkenraad

### Vergaderring kerkenraad op 12 november 2024

**Aanwezig:** Leen van der Houwen, Rien den Harder, Coby v.d. Gaag, Nellie de Koning, Wil van Eendenburg, Jolanda Ligthart, Martha v.d. Hout, ds. Dirk van Duijvenbode, Trudi Potters

**Afwezig.m.k.:** Jan de Wit

**1. Opening:** Na welkom van Leen opent Coby de vergadering met een gebed van Ds. Van Sloten.

**2. Ingekomen stuken:** zijn reeds verdeeld.

**3. Notulen vorige vergadering:** worden goedgekeurd.

#### **4. Erediensten: terugblik**

a) Israëlzondag blijft moeilijk onderwerp, zeker gezien de huidige situatie.

b) Oogstdienst op 27 oktober samen met bewoners Westerhonk: mooie dienst.

c) Dienst met Dorpskerkband (Wim Pols): bij dit soort diensten voor aanvang voordeur open i.v.m. gasten die de dienst willen bijwonen. Jolanda Ligthart informeert haar man en die zal het met de kosters bespreken.

#### **5. Pastoraat:**

a) Voorbereiding Laatste Zondag Kerkelijk Jaar gaat goed.

b) Avond Geloofsgesprek (uitnodigingen zijn verzonden). Gesprek met jongere

gemeenteleden. Laatste keer waren er weer enkele nieuwe deelnemers aanwezig.

#### **6. Predikant:**

- a) Ds. deelt mee dat hij is gestopt met de eindredactie van Confessioneel Credo
- b) Adventsdienst: Op verzoek komt er een Adventszangdienst op 22 december.  
Zang met verbindende teksten zullen elkaar afwisselen.

#### **7. Diaconie:**

Avond over Signalering Armoede in het Westland ging door gebrek aan belangstelling niet door.

#### **8. Kerkbeheer:**

- a) Carolien legt uit dat de voorbereidingen voor Heilige Huisjes in gang zijn gezet.  
Hoogte subsidie vanuit Rotterdam is nog niet bekend.
- b) Begroting zal worden besproken.
- c) 50-jarig bestaan van het kerkorgel zal op Startzondag worden gevierd.
- d) Beleidsplan CvK: Martijn zal e.e.a. uitzoeken
- e) Collecterooster is afgerond. Collecte Raad van Kerken zal ten goede komen aan Eredienst.
- f) Oogstdienst zal worden gehouden op 8 november 2025
- g) Tekenbevoegdheid CvK geeft door dat er geen Voorzitter is (problemen met tekenbevoegdheid) Dat gaat opgelost worden.

#### **10. Kerkenraad/Moderamen:**

- a) Kaartverkoop van Inloop n.a.v. vraag van Nel van Andel. Voorstel KR om dit tijdens de maandelijkse boekverkoop te doen. Dit in overleg met Narda van Eijk.
- b) Dit punt wordt later besproken.
- c) Klokluiden tijdens H.A. i.p.v. wekelijks tijdens het Onze Vader.
- d) Begroting CvK wordt door Martha behandeld: er wordt een behoorlijk te kort verwacht voor 2025. Toegezegde gelden voor 2024 worden niet allemaal afgedragen, opbrengst collectes lopen terug. Begroting wordt vastgesteld.
- e) Ineke Verdonk gaat de taken van Jan de Wit (scriba) overnemen. Jan de Wit zal nog geen afscheid nemen als ambtsdrager. Hij wil in beraad houden om nog geen afscheid te nemen om zo toch nog ouderling van dienst te kunnen zijn.  
De bevestiging van Ineke Verdonk zal zijn op 5 jan. a.s. De predikant zal contact met haar hierover opnemen.
- f) Trudi Potters zal ook als OvD dienst gaan doen, zodat de invulling van het rooster minder problemen zal gaan geven
- g) Op een schriftelijke vraag van ..... zal er een nieuwe brief, met ons antwoord, naar ..... gestuurd worden. Deze brief zal niet veel afwijken van de vorige.

## 11. Communicatie:

Inhoud Samenloop:

- a) Inleiding: ds Dirk
- b) Stukje over de nieuwe scriba
- c) Gebruikelijke items

## 12. Rondvraag: geen

## 13. Sluiting:

Leen sluit de vergadering met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader.

*Jan de Wit, scriba*

# Vorming & Toerusting

## Vandaag lezen wij

### Januari 2025

wo.	1	Psalm 92
do.	2	Titus 1, 1-4
vr.	3	Titus 1, 5-16
za.	4	Titus 2, 1-10
zo.	5	Psalm 87
ma.	6	Titus 2, 11-3, 7
di.	7	Titus 3, 8-15
wo.	8	Psalm 136
do.	9	Lucas 2, 41-52
vr.	10	Lucas 3, 1-9
za.	11	Lucas 3, 10-20
zo.	12	<b>Lucas 3, 21-38</b>
ma.	13	Psalm 42
di.	14	Spreuken 1, 1-19
wo.	15	Spreuken 1, 20-33
do.	16	Spreuken 2, 1-22
vr.	17	1 Korintiërs 11, 1-16
za.	18	1 Korintiërs 11, 17-34

zo.	19	<b>1 Korintiërs 12, 1-11</b>
ma.	20	1 Korintiërs 12, 12-31
di.	21	1 Kronieken 28, 1-10
wo.	22	1 Kronieken 28, 11-21
do.	23	1 Kronieken 29, 1-9
vr.	24	1 Kronieken 29, 10-20
za.	25	1 Kronieken 29, 21-30
zo.	26	<b>2 Kronieken 1, 1-17</b>
ma.	27	2 Kronieken 1, 18-2, 9
di.	28	2 Kronieken 2, 10-17
wo.	29	2 Kronieken 3, 1-9
do.	30	2 Kronieken 3, 10-17
vr.	31	2 Kronieken 4, 1-10
za.	1-2	2 Kronieken 4, 11-5, 1
zo.	2-2	Lucas 4, 1-13

### Opmerking.

Het NBG heeft dit jaar alleen de te lezen tekstgedeelten aangegeven, zonder begeleidende tekst of uitleg.

### Bijbelkring

De volgende Bijbelkring is op **woensdag 15 januari**. Let op, dit is de 3<sup>e</sup> woensdag in januari i.p.v. de gebruikelijke 2<sup>e</sup> woensdag. We gaan verder met de psalmen. Voor woensdag 15 januari is dat psalm 103: "Prijs de Heer mijn ziel".

Wilt u het een keer meemaken, van harte welkom. Vanaf 09.30 uur staat de koffie klaar met wat lekkers, voor een gezellig half uurtje. **Om 10.00 uur** gaan we beginnen, geleid door onze dominee Dirk. Nieuw of verhinderd, graag even doorgeven aan Jan de Wit 06-53223646 of Gerard Vrolijk 06-21109468

*Gerard Vrolijk*

### Lezing Confessionele beweging

Op **DV vrijdag 24 januari** is er weer een avond van de Confessionele beweging (afdeling Westland). Ds. R.B. ten Hoopen uit Bergambacht hoopt te spreken over Henoeh. De avond wordt gehouden in één van de zalen van de Dorpskerk van 's Gravenzande en begint **om 20.00 uur**. Vanaf 19.30 uur is er inloop met koffie en thee. De avond is gratis te bezoeken, wel is er na afloop een collecte om de kosten te drukken.

*Erik v.d. Berg*

# Overige Informatie

## Agenda

### januari

dinsdag	07	14.00 uur	KVDSOOS	Dorpskerk
zaterdag	11	20.00 uur	Crosby Stills and Nash	Dorpskerk
woensdag	15	10.00 uur	Bijbelkring	Dorpskerk
dinsdag	21	20.00 uur	Jongerengesprekskring	Dorpskerk
vrijdag	24	10.30 uur	Vergadering PT	Elders
vrijdag	24	20.00 uur	Lezing Conf. Beweging	's-Gravenzande

## Kerstvertelling op het Brinkplein en een leuke agenda

Een groot succes! Inmiddels is het 2025 en geven we u een kleine terugblik op het leuke kerstevent van 19 december. De cultuurgroep (in Dickens - stijl) was aanwezig met een kerstvertelling in de tent. Bovendien stonden er tafels met allerlei papier, stempels, stiften om prachtige wenskaarten te maken. Wensen voor familie, zieke bekenden, wereldvrede noem maar op, werden in de grote kerstboom gehangen. Het was een prachtig plaatje.

Maar nu een leuke agenda voor 2025

- 11 januari Crosby Stills and Nash om 20.00 uur.  
Kaarten € 20, - incl. drankje in de pauze
- 15 februari Marien van den Berg, liedjescabaretgezelschap **Het Draait Om Mensen Nietwaar** met het nieuwe programma **Krakende wagens op drift** om 20.00 uur.  
Kaarten € 10, - incl. drankje in de pauze
- 08 maart: Ernst de Corte met consorten met liedjes van zijn vader Jules de Corte om 15.30 uur.  
Kaarten € 12, - incl. drankje in de pauze

Kaarten zijn verkrijgbaar via onze website [www.pghoekvanholland.nl](http://www.pghoekvanholland.nl) of een email naar [cultuur@pghvh.nl](mailto:cultuur@pghvh.nl) of aan de zaal

We houden u op de hoogte in de Samenloop en ook via onze Socials. Deze kunt u ook aanklikken op de website.



We zien u graag.

*namens de Cultuurgroep, Diana van Toor*

### **Kerstdienst.**

De kerstdienst was in een sfeervolle en goed gevulde Dorpskerk met medewerking van het Interkerkelijk Gemengd koor 'River of Voices' uit Krimpen aan den IJssel met dirigent en bekende organist Everhard Zwart, die het orgel met vuur en volle overgave bespeelde.



De kopij voor de maand **februari 2025** inleveren **uiterlijk woensdag 22 januari** op het e-mailadres [samenloop@pghvh.nl](mailto:samenloop@pghvh.nl) of bij één van de redactieleden.

Bezorgers: u kunt de kerkbladen afhalen op **donderdag 30 januari** tussen 15.30 en 19.00 uur bij dhr. F.v.d. Berg, [REDACTED]

### **Boekenverkoop**

Iedere 3<sup>e</sup> zaterdag van de maand in de Dorpskerk van 10:00 tot 12:00 uur.

## Belangrijke gegevens

### **Predikant:**

ds D. van Duijvenbode, dirkvanduijvenbode1965@gmail.com  
06-44 49 14 87

### **Voorzitter kerkenraad:**

Dhr. L. van der Houwen, lhouwen@wxs.nl



### **Scriba kerkenraad:**

Dhr. J. de Wit, scriba@pghvh.nl  
0174-383892

### **Contactpersoon Pastoraal Team:**

Dhr. E. Van den Berg-Kerssies, erikvandenber74@gmail.com  
06-38 15 72 11

### **Voorzitter College van Kerkrentmeesters:**

vacant

### **Secretaris College van Kerkrentmeesters:**

Mevr. J. Schalkoort-Rietveld, josschalkoort@gmail.com  
0174-414382 / 06-52457716

*Ook voor reservering van zaalruimte*

### **Voorzitter College van Diakenen:**

Dhr. R. den Harder, diaconie@pghvh.nl  
0174-384359

### **Secretaris College van Diakenen:**

Mevr. W. Goudriaan  
06-10 93 41 41

*Let op, alleen bereikbaar via Whatsapp!*

### **Contactpersonen kerkomroep (namens College van Diakenen):**

dhr. H. Deijl/dhr. G.A. Schaap, kerkomroep@pghvh.nl  
0174-388122/0174-386015

*Diensten kunnen bekeken worden op [www.kerkomroep.nl](http://www.kerkomroep.nl)*

### **Ledenadministratie:**

Dhr. W. van den Berg-Kerssies, wbergkerssies@gmail.com  
06-13 45 30 00

**Inloop:**

Vindt plaats elke dinsdag van de maand, van 10:00 tot 12:00 uur, op het kerkplein in de Dorpskerk,

*Uw gift is welkom op NL 85 RBRB 0929 0348 21 t.n.v. De Inloop Stichting Jobanna*

**Postadres Dorpskerk:**

Scriba PG-HvH, Kleine Schoolstraat 9b, 3151 AD HOEK VAN HOLLAND

*Oók voor geboortekaartjes en rouwkaarten*

**Voor actuele informatie zie internetsite: [www.pghoekvanholland.nl](http://www.pghoekvanholland.nl)**

De redactie kreeg onderstaande groet toegezonden. Net na de kerst, maar niet minder goed bedoeld.

Hierbij wensen wij aan de gemeente van de Dorpskerk



Het allerbeste in het Nieuwjaar.

*Toegewenst door: Lwovani & Aisha Dixon-Fyle*

Als gemeente willen we ook graag een *biddende* gemeente zijn. Zondags en in de gebedsgroep bidden we mét elkaar, maar we bidden natuurlijk ook vóór elkaar.

Als u graag wilt dat er voor u of voor een ander gebeden wordt, kunt u dat kenbaar maken. Daarom ligt er bij de ingang van de kerkzaal een voorbedeboek, waarin u, als u in de kerk bent een voorbede (of dankzegging) kunt aanvragen. Maar u kunt zich hiervoor ook wenden tot de predikant of tot de gebedsgroep.

**Contactgegevens gebedsgroep:**

**Mevr. Diny Wondergem** Email: [gm.wondergem@gmail.com](mailto:gm.wondergem@gmail.com) Telefoonnummer: 388040